



Kerkbericht van de Byzantijnse Gemeenschappen Amsterdam en Haarlem

Toegewijd aan Alle Heiligen en de Verschijning des Heren

Kapel: Occo Hofje Nieuwe Keizersgracht 92 Amsterdam

Heemskerk, Maart 2018

Met dit bericht willen wij, nu de eerste maanden van het jaar 2018 reeds verstreken zijn en het Paasfeest snel nadert, u mede delen wat er in de komende tijd in onze gemeenschap te gebeuren staat

Het rooster van diensten t/m juni 2018 is als volgt:

| | | | |
|--------|---------|-------|--|
| Zondag | 1 april | Pasen | 10 u. Goddelijke Liturgie, Vader Paul Brenninkmeijer |
| Zondag | 6 mei | | 10 u. Goddelijke Liturgie, Vader Peter Peelen |
| Zondag | 10 juni | | 10 u. Goddelijke Liturgie, Vader Peter Peelen |

Wij hopen u bij de Paasviering en de volgende vieringen te ontmoeten.

De winterkou is nog niet de lucht uit op het moment van dit schrijven, en ook daardoor lijkt het alweer snel Pasen: 1 april. Van de voorbereidingstijd, in de veertigdagentijd, hebben we op 11 maart de vierde zondag van de Vasten kunnen vieren. Het was het feest van de Heilige Johannes Klimakus, abt van het Katharinaklooster op de Sinai, 6e-7e eeuw, die in een geschrift De Paradijsladder de dertig stadia beschreef om vanaf de eenvoudige deugden te komen tot een leven in geloof, hoop en liefde. De ladder - de Klimaks.

En dan straks Pasen. De tijd dat we dit feest te middernacht begonnen te vieren, na meer dan drie uur zingen aan tafel gingen, om dan na het paasontbijt en opruimen tegen het ochtendkrieken het bed te bereiken - die ligt al weer tientallen jaren achter ons.

Wat er wel gebeurt: om tien uur 's morgens de processie over de binnenplaats van ons hofje, onder het zingen van de processiezang: "Uw verrijzenis, o Christus onze Verlosser, bezingen de engelen in de hemel. Geef ook aan ons, die op aarde zijn, dat wij u met een zuiver hart verheerlijken."

Op een vrolijke Servische melodie. Na de rondgang komen we aan voor de kerkdeur, die na een Evangelielezing en het zingen van paasverzen en herhaaldelijk de Paastropaar wordt geopend.

De Paastropaar komt steeds weer terug: "Christus verrees uit de doden, door zijn Dood overwon hij de Dood, en leven schenkt Hij hun die zijn in het graf." Uit de paascanon van Johannes van Damaskus zingen we 4 odes: de nummers 1, 3, 5 en 6. De teksten zijn de moeite waard. In de liturgie worden drie litanieën gezongen, iets anders dan we op zondag gewend zijn. De lezer reciteert verzen - het koor antwoordt. Het is te vergelijken met de gang van zaken op kerstmis. De rest van de liturgie wijkt niet zeer af van de gewone zondagsliturgie. Wel staat er de paastafel, met spijs en drank, die aan het eind van de liturgie wordt gewijd.

Het koor is voor de gelegenheid iets groter. Het samenzijn rond de koffietafel iets feestelijker. Meestal zijn er meer mensen. En nee, er is niet alleen maar koffie.

DB

Wij wensen u een Zalig Paasfeest

Wij prijzen ons nog steeds zeer gelukkig dat wij onze diensten mogen vieren in de intieme kapel van het Occo Hofje. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden.

Ook de priesters, die voorgaan in de liturgie, geven wij een passend stipendium en de vergoeding van hun reiskosten.

Uw financiële steun blijft daartoe nodig. Onze bankrekening is: Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse Ritus Amsterdam-Haarlem NL47INGB0007611734 Vlaardingen.

Namens het bestuur: Jacques Buissink, Koekoek 67, 1965 EA Heemskerk,
Tel: 0251 236201 E-mail adres jacquesbuissink@casema.nl