



ВѢСТНИКЪ
Община Пресвѣтѣя Богородицы Грузинской



K E R K B E R I C H T
van de
**Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods
Gruzinskaja**

Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus
binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie van Nederland

Achtentwintigste zondag na Pinksteren

Wij vieren de Goddelijke Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos:

Plaats: Kapel van het heilig Hart, Vitalis Kronehoef aan de Kloosterdreef 23,
5623 DA te Eindhoven
Datum en tijd: zondag 2 december 2018 om 10:30 uur
Apostol: Kolossenzen 1, 12-18
Evangelie: Lucas 14, 16-24
Toon: toon 3
Celebranten: Vader Jan Kaandorp en vader diaken Wim Tobé

Volgende liturgie:

dinsdag 25 december 2018, eerste Kerstdag, in de kapel van het heilig Hart, Vitalis
Kronehoef aan de Kloosterdreef 23, 5623 DA te Eindhoven, om 10:30u.

In de maand december gedenken we onze overledenen:

Elly Schoonderwoerd-Jonkers
Kees Schoot
Marijke Geldermans-Learbuch
Toos Camps-Vriens
Vader Theo van den Hout
Gerard Hanssen

Eeuwige gedachtenis

Berichten van het bestuur

- Zondag 9 december zingt ons SBKE in een woord- en communiedienst in Vitalis Wissehaege, Herman Gorterlaan 4, 5644 SX te Eindhoven. De dienst begint om 10.45u. Voorganger is Anneke Wouters.

Piet en Jeanne Hoppenbrouwers 60 jaar getrouwd



Op 11 november waren Piet en Jeanne Hoppenbrouwers 60 jaar getrouwd. Samen met hun kinderen Lisette en Paul vierden ze hun huwelijksverjaardag in onze viering van 4 november in de H. Hart kapel van Vitalis Kronehoef. Piet stond niet in het koor, maar zong mee vanaf zijn plaats naast Jeanne. We wensen Piet en Jeanne nog veel gezonde jaren samen.

Terugblik op de lezing van Vader Paul Brenninkmeijer op 17 november



Op zaterdagmiddag 17 november gaf Vader Paul Brenninkmeijer op uitnodiging van de Werkgroep Interne Contacten een lezing over de Byzantijnse Liturgie. Ook dit keer wist hij zijn toehoorders enorm te boeien met zijn levendige en geïnspireerde manier van vertellen. Het is duidelijk, dat dit onderwerp hem na aan het hart ligt. Tot de pauze leidde hij ons stap voor stap door het liturgische gebeuren, met uitleg van herkomst en betekenis van de handelingen, verschillen tussen de oosterse en westerse kerk en vooral met veel aandacht voor het mystieke element. Hij wees ons er op, dat wij ons als gelovigen in een sacrale ruimte bevinden, waarin God aanwezig is en waarin wij gaandeweg meegenomen worden in het mystieke gebeuren, dat daar plaatsvindt.

Zo'n viering duurt lang ja, maar als het goed is kom je al biddend en zingend in een andere laag van bewustzijn, waarin je geen weet meer hebt van de tijd....

Zo verging het ons als toehoorders ook wel, want voor we het wisten was de pauze aangebroken, waarin ruime gelegenheid was voor gesprek met elkaar.

Daarna besteedde Vader Paul aandacht aan een aantal iconen, o.a. de feestdagiconen. Het was, zeker voor de aanwezige iconenschilders, erg interessant uitleg te krijgen over de vele betekenisvolle details hiervan.

Vader Paul vulde zijn betoog nog aan met een kleine uitstalling van liturgische voorwerpen, die veel belangstelling kreeg.

Al met al genoten we van een inspirerende middag, die ons zeker zal bijblijven. Vader Paul bedankt!

Heiligen in december



Elke dag van het jaar vieren we (een) dagheilige(n). In december zijn dat in het bijzonder de heiligen Barbara en Johannes van Damascus op 4 december, en Nicolaas op 6 december. In de decembernummers van 2015 en 2017 besteedden we daar al aandacht aan. In dit kerkbericht komen we nog even terug bij de heilige Barbara, omdat we een mooi glas-in-loodraam ontdekten met veel details betreffende haar legende en haar patronaat van de mijnwerkers. Menig mijnwerker deed een schietgebedje voor haar beeld of portret voordat hij ondergronds ging; op voorspraak van Barbara zou hij aan het eind van zijn dienst (of 'schicht') weer veilig bovengronds komen. Het glas-in-loodraam is vervat in een houten raamwerk. Barbara is gekleed in een blauw gewaad met een gouden kraag en een paarse mantel. Op haar hoofd draagt zij een gouden kroon met een rood aureool. In haar rechterhand heeft zij een palmtak, als symbool van haar martelaarschap. In de linkerhand houdt zij een zwaard, het attribuut waarmee ze volgens de legende zou zijn onthoofd. Rechts van Barbara is een toren afgebeeld. Ook die verwijst naar haar legende. Barbara zou door haar vader in een toren zijn opgesloten, wellicht als straf voor haar bekering tot het christendom. De toren heeft drie ramen, een verwijzing naar de Heilige Drievuldigheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Links van Barbara bevinden zich een schachttoren, een schoorsteen, een

fabrieksgebouw, twee koeltorens en een mijnwerker die een kolenwagen duwt. Onder haar voeten, ondergronds, werken twee mijnwerkers met een schop en een afbouwhamer. Het raam is linksonder gesigneerd met 'H. Pieters '52'. Henri Jean (Harrie) Pieters werd op 30 december 1916 geboren in Maastricht. Hij studeerde aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool in zijn geboortestad. Na zijn opleiding werkte hij in Maastricht, Den Haag en Brussel als schilder, wandschilder, glasschilder, kunstnijveraer en emailleur. Hij overleed op 25 maart 1985 in Eijsden. Het glas-in-loodraam maakt deel uit van de collectie van Discovery Centrum Continium, Museumplei 2 te Kerkrade.

Bron: <http://www.demijnen.nl/barbara-patrones-van-de-mijnwerkers>

Vorbereiding Kerst



Als katholieken zijn we bekend met de Romeinse voorbereiding op het Kerstfeest. Op vier achter elkaar liggende adventszondagen wordt de verwachting van Christus' komst gevierd. In 2018 zijn dat 2, 9, 16 en 23 december. De Byzantijnse Kerstvoorbereiding waarin gevierd wordt dat God ooit mens is geworden in Jezus ontstond in de 6e eeuw in Antiochië en is altijd zo gebleven. Het is misschien wel de kortste en soberste van alle christelijke voorbereidingen van Kerst in Oost en West: twee zondagen pal voor 25 december. Het betreft achtereenvolgens de 'Zondag van de Voorouders des Heren' en de 'Zondag van de Heiligen van het Oude Verbond'. De 'Zondag van de Voorouders des Heren' is de zondag tussen 11 en 17 december. In 2018 is dat 16 december. In Matteüs 1:1-17 en Lucas 3:23-38 wordt de afstamming van Christus beschreven, welswaar

langs verschillende tijdlijnen: Matteüs werkt 'van oud naar jong', Lucas 'van jong naar oud'. Tot de 'Heiligen van het Oude Verbond' behoren Abraham, David, Elazar, de Makkabeese broeders, Susanna, Tobit en vele anderen. In een iconostase worden oudtestamentische aartsvaders en profeten bovenaan (rijen 4 en 5) afgebeeld. Naast deze twee zondagen is er nog de 'Dag van het Voorfeest van de Geboorte des Heren', steeds op 20 december. In het Kerstfeest zelf vindt het vieren na de voorbereidingen zijn hoogtepunt.

Bronnen:tekst, <http://www.oecumene.nl/nieuws-blogs/nieuws/1091-kerstvoorbereiding-begonnen-in-oost-en-een-beetje-in-west>

Afbeelding: <https://orthodoxeinformatiebron.wordpress.com/2017/12/21/feest-van-de-genealogie-van-jezus/>

Secretariaat: Gerard Haans, Akert 61, 5664 RA Geldrop
E-mail: gchaans@upcmail.nl Tel.: 040-2852781.
Bankrekening: IBAN nr. NL10 RABO 0188 2096 54
BIC RABONL2U t.n.v. Gemeenschap Gruzinskaja te Eindhoven
ANBI-RSIN: 819 977 767