



Kerkbericht van de Byzantijnse Gemeenschappen Amsterdam en Haarlem

Toegewijd aan Alle Heiligen en de Verschijning des Heren
Kapel: Occo Hofje Nieuwe Keizersgracht 92 Amsterdam

Heemskerk, December 2018

Nu wij al spoedig het Kerstfeest gaan vieren en ook het nieuwe jaar binnenkort zich aandient volgen hier de mededelingen die voor onze gemeenschappen van belang zijn en waarvoor wij uw aandacht vragen.

Het rooster van diensten t/m Pasen 2019 is als volgt:

Amsterdam: dinsdag 25 December, Kerstmis
10u. Goddelijke Liturgie, Vader Paul Brenninkmeijer.
Amsterdam: zondag 13 januari, 10u. Goddelijke Liturgie, Vader Peter Peelen.
Amsterdam: zondag 10 februari, 10u. Goddelijke Liturgie, Vader Peter Peelen.
Amsterdam: zondag 10 maart, 10u. Goddelijke Liturgie, Vader Peter Peelen.
Amsterdam: maandag 22 April, 2e Paasdag, Laatste viering in Amsterdam.
10u. Goddelijke Liturgie, Vader Peter Peelen.

N.B. vóór Pasen ontvangt u nog een kerkbericht

Het kerstfeest vieren we elk jaar prominent. Toch gaat het in de praktijk van onze diensten steeds om die ene zondag in de maand. Vorige keer, op 11 november, zaten we nog niet in de kerstsfeer - het was de tijd na Pinksteren; na die elfde is er een hele tijd niets, en dan is het Kerstmis. En daarna, bijna halverwege januari, zijn we weer met andere dingen bezig.

Je zou ze vergeten, die hele reeks feesten, vóór en na 25 december.

Zo is het thema van de twee zondagen vóór kerstmis dat van de voorouders in het Oude Testament. De tropar van de zondag vóór Kerstmis, met een verwijzing naar Daniël en de drie Jongelingen: *"Groot zijn de heldedaden van het geloof, want te midden der loeiende vlammen juichten de Jongelingen als op lieflijk water. En de profeet Daniël stond tussen hongerige leeuwen als een herder te midden van zijn schapen. Om hun gebeden, Christus God, red onze zielen"*.

Op de zondag na Kerst gaat het om de profeet David en de H. Josef. David niet slechts de voorouder van Christus, maar voorafbeelding van Jezus als de goede herder. Berouwvolle zondaar en dichter van de psalmen.

De heilige Josef is in het westen een goede bekende in het oosten is dit wat minder het geval. We zien hem op de kerstikoon, verzonken in gedachten, mogelijk peinzend over de maagdelijke geboorte. Hij wordt benaderd door een man in ruig schapenvel: de duivel, die bij hem twijfel aanwakkert?

De tropar: *"Verkondig, o Josef aan Gods voorvader David de wonderen, die gij hebt aanschouwd, hoe de Maagd gebaard heeft, hoe gij gejubeld hebt met de herders, hoe gij aanbeden hebt met de Wijzen, en door een engel gewaarschuwd zijt. Bid tot Christus de Zoon, om onze zielen te redden."*

Verder noemen we nog even de Theofanie, de doop van Christus in de Jordaan - het westerse Driekoningen.

Maar we vieren 25 december, wel voor de laatste keer in Amsterdam, het feest - het koor iets versterkt, meestal is het iets drukker, de tafel iets feestelijker.

DB

Een Zalig Kerstfeest



Aan iedere viering van de Goddelijke Liturgie in de kapel van het Occo Hofje zijn kosten verbonden. Het stipendium voor de priester, zijn reiskosten en de huur van de kapel en de koffiekamer. Uw financiële steun blijft daartoe nodig. Onze bankrekening is:

Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse Ritus
Amsterdam-Haarlem
NL47INGB0007611734
Vlaardingen

Namens het bestuur: Jacques Buissink. Koekoek 67, 1965 EA Heemskerk
Telefoon: 0251 236201, E-mail adres: jacquesbuisink@casema.nl